

Nieuwsbrief november 2020

CBS de Wynroas

Foarwei 23

9113 PA Wâlterswâld

0511-421013 - dewynroas@pcbodantumadiel.nl

Belangrijke data:

19 november: naschools beweegmoment Nije Warf

In de week van 30 november: rapport mee in groep 1 en 2

19 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

!Luizen geconstateerd!

Helaas hebben we deze week een melding van een ontdekking van luizen gekregen. Omdat de luizenmoeders nog steeds niet op school mogen komen, willen we via deze weg vragen of u uw zoon/dochter thuis goed wilt gaan controleren. We hopen dan dat we op die manier een grotere 'uitbraak' hiervan kunnen voorkomen!

Ouderbrief Kind op Maandag

Beste ouders/verzorgers,

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenner die vooruit worden gestuurd en terug komen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren



instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijkt je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijkt je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijkt je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is 'Wijs me de weg'. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn. Ik hoop dat de verhalen weer veel inspirerende momenten opleveren!

Met vriendelijke groet,

Erik Idema,
Hoofdredacteur van Kind op Maandag

Bijbelrooster Kind op maandag

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel! *Numeri 22, 23 en 24: 1-25*

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je *Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12*

Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet *Jozua 1, 2: 1-24, 3 en 4*

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand *Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26*

Jozua komt een man met een zwaard tegen. 'Hoor je bij ons of bij de vijand?' vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard.

Maatregelen Covid-19 en school

Ondanks de verscherpte maatregelen blijven de scholen gelukkig (voorlopig) open. Wij doen ons best om ons aan de protocollen te houden en ondertussen zoveel mogelijk de normale gang van zaken vast te houden. Zo hebben we afgelopen maandag wel een (aangepaste) studiemiddag gehad met de ene helft van het team op school en de andere helft vanuit thuis digitaal aanwezig. Niet ideaal maar zo kunnen we wel verder.

Elke keer wordt een afweging gemaakt wie we in school toelaten. Daarbij stellen we ons elke keer de vraag: "valt dit onder de normale bedrijfsvoering of is het extra?" Zo komt de vakleerkracht gym en muziek wel in school, maar komt de burgemeester niet voorlezen in de klas. Door de (aangescherpte) maatregelen zal ook de ontvangst van Sint en Piet op school zonder de gebruikelijke intocht en ouders moeten plaatsvinden helaas.

Alle leuke extra's uit school weren is ook weer niet de bedoeling, het is zoeken naar de gulden middenweg. Met elkaar proberen we om de scholen open te houden.

Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat door de gehele sluiting van de scholen in de lente en de gedeeltelijke sluiting daarna veel kinderen een achterstand hebben opgelopen in hun leerprestaties. Ook onze cito-toetsen (afgenomen in oktober) laten deze trend zien. Er is in onderwijswereld veel te doen geweest over het wel of niet toetsen in oktober. Wij als school hebben ervoor gekozen wel te toetsen om ons zicht op de ontwikkeling van de kinderen helder in beeld te krijgen. We zien de uitkomsten dan ook als een ijkpunt waarvandaan we weer verder kunnen bouwen en ons onderwijsaanbod kunnen afstemmen op wat de kinderen op dit moment nodig hebben.

Deze kunstwerken zijn gemaakt door de kinderen van groep 5/6 met kikkererwten en cocktailprikkers; dit vergde veel ruimtelijk inzicht, priegelwerk en doorzettingsvermogen.....maar wat hebben we hier veel plezier aan beleefd !



"juf Sietske van de bie" komt regelmatig nieuwe boeken bij ons introduceren. voor ons is dit vaak een feestje. En deze keer helemaal toen ook nog bleek dat er een nieuw boek van de Gorgels bij zat;

FANTASTISCH !

